



veurne

*Veurne
Mooi meegenomen*



WELKOM

in gasturij Veurne

Ik hoor het wel vaker. Een bezoek aan Veurne vergeet je niet snel. Want Veurne, da's mooi meegenomen. Op weg naar je vakantiebestemming, tijdens je verblijf aan de kust of gewoon voor een weekendje weg. Het maakt niet uit. Veurne verrast iedere bezoeker.

Misschien komt het door onze ligging? Flirtend met de Franse grens en op fietsafstand van de kust en de Westhoek. Of zijn het onze vele logiesadresjes, restaurants, cafés ... waar we bezoekers glimlachend verwelkomen? Of de mysterieuze steegjes, prachtige gevels of brokjes natuur die je overal in de stad en de omringende dorpen terugvindt?

Mijn idee? Kom het gewoon zelf ontdekken. Laat je betoveren door onze Grote Markt en start daarna je tocht door één van de meest charmante regio's van ons land. In deze brochure vind je de nodige tips om je verblijf echt onvergetelijk te maken.

Veel leesgenot en tot in Veurne,
Celine Mouton, Schepen van Toerisme

#MONUMENTENSTAD

Ontdek Veurne te voet



- 1 Stadhuis
 - 2 Landhuis
 - 3 Sint-Walburgakerk
 - 4 Stadspark
 - 5 Spaans Paviljoen
 - 6 Sint-Niklaaskerk
 - 7 Sint-Janshospitaal
 - 8 Zwarte Nonnenstraat
 - 9 Bakkerijmuseum
 - 10 Vaubanpark
-
- Bibliotheek
 - Zwembad
 - Begraafplaats
 - Ziekenhuis
 - Politie
 - Station
 - Bushalte
 - Parking auto's
 - Parking bussen
 - Picknickplaats
 - Kinderspeelplein
 - Openbare toiletten
 - Jachthaven
-
- 00 Fietsknooppunt

HET CHARMANTE VEURNE

Wie Veurne zegt, denkt historische gevels en monumenten. Smallle straatjes en steegjes vertellen boeiende verhalen. Het kleine, charmante Veurne leent zich perfect om te voet te ontdekken. Op pagina 4 vind je een stadsplannetje met de highlights. De uitleg vind je hiernaast.

Het **1 Stad- en 2 Landhuis**. Het Stadhuis is een pareltje van schitterende Vlaamse renaissance terwijl het Landhuis in pure klassieke renaissance is opgetrokken. Dit juweeltje is bekroond met een Belforttoren (Unesco Werelderfgoed). Binnen in het Stad- en Landhuis vind je wanden bekleed met Mechels leder en met fluweel, maar bewonder je ook schilderijen (17^{de} eeuw en Paul Delvaux) en overblijfselen van de rechtspraak uit de 15^{de}-17^{de} eeuw. De Albertzaal in het Stadhuis was het hoofdkwartier van Koning Albert I tijdens de Eerste Wereldoorlog.

TIP: In "Vrij Vaderland, leven achter het front" op de 1^{ste} verdieping ervaar je op een verrassende manier wat Veurne beleefde tijdens WOI. Toegang via Toerisme Veurne in het Landhuis. Meer info: www.vrijvaderland.be.

Niet te missen blikvanger in het oude centrum is de deels gotische **3 Sint-Walburgakerk** met een 23 meter hoog gewelf. De schitterende glasramen, het koor en de capellen met prachtige houten beelden en schilderijen, het oudste koorgestoelte van de regio in Vlaamse renaissance... zijn stille getuigen van een rijk verleden. In de kerk wordt ook een relikwie van het Heilig Kruis bewaard.

In het **4 Stadspark** adem je de oudste geschiedenis van Veurne in. Hier werd een burcht opgericht ter verdediging tegen de Noormannen (9^{de} eeuw). Later bouwde de graaf van

Vlaanderen zijn kasteel op de kunstmatige motte, het hoger gelegen deel in het park.

Op de hoek van de Ooststraat en de Noordstraat domineert het **5 Spaans Paviljoen** het straatbeeld. Oorspronkelijk was dit gotische bouwwerk het Stadhuis, maar in de 17^{de} eeuw deed het dienst als hoofdkwartier voor de Spaanse officieren.

De **6 Sint-Niklaaskerk** met zijn 48 m hoge toren is opgetrokken in de typische gele baksteen van de streek. De oudste en zwaarste klok van Veurne (1379), 't Bomtje' maakt deel uit van de huidige beiaard en was ooit groter dan de Gentse Klokke Roeland.

Het **7 Sint-Janshospitaal** was een liefdadigheidsinstelling, waar behoeftige zieken verzorging konden krijgen en reizigers konden overnachten. Tijdens WOI deed het Sint-Janshospitaal dienst als ziekenhuis voor burgerslachtoffers. Vandaag vind je er een school.

8 Zwarte Nonnenstraat. Hier pronken prachtige 17de- en 18de-eeuwse herenhuizen. Veurnes ereburger Paul Delvaux woonde op huisnummer 19 tot het einde van zijn leven.

Hoofdstad van België

Veurne was het laatste stukje 'Vrij Vaderland' tijdens de Grote Oorlog. Koning Albert I vestigde er in 1914 zijn hoofdkwartier en liet Veurnaar Karel Cogge de onderwaterzetting van de IJzervlakte uitvoeren.





Picknick

Na een verkenningstocht in de stad gezellig **picknicken in het Stadspark** in het gezelschap van familie of vrienden. Laat je verwennen met een rijkgevulde picknickmand! *Te reserveren via Toerisme Veurne, meer info op www.toerisme-veurne.be*



Het **9 Bakkerijmuseum** is gevestigd in de 17^{de}-eeuwse Zuidgasthuishoeve met typische zadeldaken. Het is een educatief belevingsmuseum voor jong en oud, en bezit de belangrijkste collectie bakerfgoed van België.

Het **10 Vaubanpark** is een extra troef voor de stad: een mooi stukje natuur, speelruimte voor het jonge volkje, gezellige zitbankjes, leuke picknickplekjes... In de 17^{de} eeuw werden hier de indrukwekkende vestingmuren van Franse bouwmeester Vauban opgetrokken. De waterpartijen en de heuvels in het park zijn een knipoog naar het verleden met de toenmalige grachten, de vijfhoekige versterkte eilanden en bastions.



STADSWANDELROUTE

Ontdek de vele facetten van deze idyllische en charmante monumentenstad met de stadswandelroute van **4,6 km**. De bewegwijzering neemt je mee door pittoreske straten, steegjes en paden maar ook langs een mooi stukje natuur.

Kaartje te koop bij Toerisme Veurne, € 2.



OOK DE DORPJES ONTDEK JE TE VOET

THEMAWANDELING ARTHUR MERGHELYNCK

Deze wandeltocht van **7,5 km** (of 2,5 km) in het kunstdorpje Beauvoorde vertelt het verhaal van Arthur Merghelynck, de gefortuneerde leperling die in 1875 het Kasteel Beauvoorde aankocht als ruïne, maar het liet restaureren in 17^{de}-eeuwse stijl. Merghelynck omringde zijn slot met een prachtig kasteelpark en stouwde de kasteelkamers vol met 17^{de}-eeuws meubilair en curiosa.

Wandeltocht te koop bij Toerisme Veurne - € 4

RINGSLOTWANDELROUTE

Vanuit de Veurnse deelgemeente Houtem wandel je **9 km** van de O.L.V.-Hemelvaartkerk naar De Moeren. Dit 3.000 ha groot landbouwgebied was vroeger een uitgestrekt moeras dat in de 17^{de} eeuw werd drooggelegd. Daartoe bouwde men windmolens die het water opvijzelden en in het omgevende Ringslot loosden.

Kaartje te koop bij Toerisme Veurne - € 2



Beauvoorde

Beauvoorde is een tweelingen-dorp, dat in 1971 ontstond uit de fusie van Wulveringem en Vinkem. In 1977 werd Beauvoorde een deelgemeente van Veurne.





WILL TURA

Veurnes bekendste ereburger

Veurnes bekendste ereburger is ongetwijfeld Will Tura. Wanneer hij een concert geeft in de stad waar zijn roots liggen, dan is Veurne altijd te klein!

"Telkens ik Veurne bezoek, word ik weer opnieuw gecharmeerd door het historische centrum. De Grote Markt brengt voor mij altijd herinneringen naar boven! Mijn eerste optredens in mijn geboortestad speelden zich hier in de buurt af, onder meer in de voormalige feestzaal De Retorika aan de Houtmarkt."



LANGS IDYLLISCHE DORPJES

fietsen in en rond Veurne

» VEURNE FIETSPARADIJS!

Veurne is de ideale uitvalsbasis voor de meest verwenne fietstoerist! Vanuit Veurne kan je alle kanten uit. Je kunt kilometerslange tochten maken door open groene vlaktes, langs kanalen en grachten, langs akkers en weiden van het typische polderlandschap... Je ontdekt idyllische dorpjes met stemmige pleintjes, oude molens, hoeves en kastelen of je flirt met de Franse grens.

Wil je graag kennismaken met alle idyllische dorpjes die deel uitmaken van Veurne? Kijk dan snel op pag. 15 waar we je 2 trajecten voorstellen.



... FIETSTOCHT 1

Booitshoeke ligt zo'n 7 km op fietsafstand van de Grote Markt. Rond de Sint-Audomaruskerk vormen **A** de oude pastorie, 'd'oede schoole' en de **kerkomegang** een stemmig hoekje. Dit polderdorpje telt amper 100 inwoners en ligt midden in het 'Blote', het vlakke en laaggelegen polderlandschap van de Ijzervlakte. Al even rustig is het volgende dorpje **Avekapelle**, bekend voor de **B** Oude Zeedijkmolen en de 16^{de}-eeuwse **oude lindenboom** met zeven stammen op het kerkhof naast de **Sint-Michielskerk**. In **Eggewaartskapelle** zijn de neogotische kerk en parochie genoemd naar Sint-Jan Onthoofding. Maak vooraf een afspraak en bezoek met de Molenaar het **C** oude **Molentje Decroos** (1905). Info bij Toerisme



De Fietsnetwerkaart Westhoek is een handig hulpje met genummerde knooppunten waaruit je zelf een traject uitstippelt. Je kiest zelf de mooiste idyllische dorpjes uit de Westhoek. Of je trapt een aantal kilometers richting kust, net zo lang als je zelf wilt. **Kaart te koop bij Toerisme Veurne – € 8**



Veurne. Dit kleine polderdorpje is ook bekend voor zijn herenhoeven 'Het Zwaanhof', 'Coudenburgh' en 'Het Pauwhof'. Nog geen 3 km verderop ontdek je **Zoutenaie**. Dat was tot 1971 de kleinste Belgische gemeente met 21 inwoners, maar na de fusies werd het een van de deelgemeenten van Veurne. **Steenkerke** ligt rond de **Sint-Laurentiuskerk** met daarachter een **D Belgische militaire begraafplaats** met gesneuvelden uit WO1. Ooit lag hier Vlaams kunstenaar en soldaat Joe English begraven voordat hij bijgezet werd in de crypte van de IJzeratoren. Misschien vang je wel een glimp op van kunstenaar en Veurns ereburger **Willem Vermandere**, die er zijn optrekkje heeft in de schaduw van de kerk. Er is maar één dorpscafé, de **Kunstemaecker**, waar je beslist een streekbiertje moet proeven, en met een beetje geluk tref je er de beroemde kunstenaar aan!

Een hele leuke tussenstop kan je maken aan het **E Bakkerijmuseum**. Dat is voor jong en oud het lekkerste doe-museum van het land! Er is een permanente tentoonstelling met schitterende objecten die het **erfgoed van ons bakkersambacht**

illustreren. Er zijn unieke speculaasplanken, antieke wafelijzers... Blikvanger is de broodauto waarmee het brood werd geleverd bij generaal Charles De Gaulle in Frankrijk. Tijdens de vakantieperiodes zijn er **bakworkshops** waarbij kinderen onder meer broodjes mogen kneden, koekjes bakken enz.

... FIETSTOCHT 2

Vanuit Veurne fiets je richting **Bulskamp**. Daar is de **Sint-Bertinuskerk met haar beschermd orgel** de eyecatcher. Door het dorpje stroomt de Colme, het kanaal van Veurne naar Sint-Winoksbergen (Bergues). Je belandt vanzelf bij het **F Kasteel Beauvoorde** als je de fietstocht verderzet. Stap binnen in de wondere wereld van Ridder Arthur Merghelync! Tijdens een bezoek aan het kasteel bewonder je de schitterende kasteelinterieurs en prachtige parkomgeving. Sappige anekdotes en meeslepende verhalen wekken het statige kasteel tot leven. Een verborgen parel in de Westhoek die je moet ontdekken. **Houtem**, met zijn meer dan 670 inwoners, is een van de grootste deelgemeentes van Veurne. De 17^{de}-eeuwse pastorie diende als hoofd-

kwartier van het Belgisch Leger tijdens WO1 en Koning Albert I kwam er vaak. Voor je het weet, ben je hier over de Franse grens. Proef alvast een authentieke picon in het Houtemse **grenscafeetje**, of bestel een pannenkoek en warm je op aan de **open haard van 't Boeregat** als het wat frisser is buiten. Vanuit Houtem fiets je het laatste gedeelte van je parcours evenwijdig met de Franse grens. Rond 1700 werd 'de schreve' door dit jonge polderland getrokken en zo ontstonden de dorpen **De Moeren** en **Les Moères**. Dit open polderlandschap met schitterende vergezichten ligt op sommige plaatsen **4 meter onder de zeespiegel**. Tot begin 17^{de} eeuw was dit een door turf- en kleiwinning ontstaan moeras. Aartshertogen Albrecht en Isabella lieten hun ingenieur en hofarchitect **Wenceslas Cobergher** er een relatief hoger gelegen Ringslot rond leggen en een 20-tal windmolens. Via sloten en trekgrachten werd het regen- en grondwater uit de lage moeren naar die molens



Vlaamse televisiereeks

In het Kasteel Beauvoorde en op de Grote Markt in centrum Veurne, werden opnames gemaakt voor de 10-delige Vlaamse televisiereeks **De Bende van Jan De Lichte**, met Matteo Simoni in de hoofdrol.



gevoerd. Vijzels maalden het water naar de Ringslot en verder via een sluis in Duinkerke naar zee. In een bocht van de Bergenvaart is de **Seinemolen** nog een voorbeeld van een 'gemaal'. Deze pompinstallatie is een banaal bouwwerk dat enkel de naam en de onderbouw van een windmolen heeft. Breng zeker een bezoekje aan **De Moerenaar**, waar de familie Dewicke graag over hun passie vertelt: **kaas maken!** De nieuwe generatie heeft geïnvesteerd in een hypermoderne kaasmakerij, een gloednieuwe koeienstal en een museum. In het open landschap vallen de

Sint-Gustaafsmolen en de Sint-Karelsmolen van kilometers ver op. De **bakstenen Sint-Karelsmolen** was in gebruik tot 1968, maar in 2016 zijn grondige restauratiewerken begonnen. De **wiekenloze Sint-Gustaafsmolen** met zijn flesvormige kuip en kap met vallende nok heette oorspronkelijk 'De Leie'. Hij is nu eigendom van Willem Vermandere, die in de romp ervan zijn beeldhouwatelier onderbracht. **Kasteel Sint-Flora** ligt middenin De Moeren, maar is momenteel privé-eigendom en sporadisch toegankelijk voor bezoekers. Het speelde een belangrijke rol tijdens WO1 en was zelfs ooit een jeneverstokerij.

..... Fietsroute **22,1 km**

9	68	75	69	19	20
90	28	18	17	15	72
14	4	83	9		

..... Fietsroute **30,2 km**

9	83	4	14	13	27
26	25	22	36	34	85
12	10	83	9		

K Kaasmakerij
Beauvoordse Walhoeve

"De Moeren is de schrik van elke wielrenner omdat de wind en de wind alleen hier de dingen bepaalt."

SPORTJOURNALIST
KARL VAN NIEUWERKE



LEKKER FIETSEN

All-in fietstochten op eigen houtje. Fietsen in Veurne is altijd een feest. Zeker als je tussendoor nog je buikje rond kan eten, want aan die waaier van Veurnse streekspecialiteiten kan je echt niet weerstaan! Wat dacht je van de Hoeveroute met picknick?

Kijk snel naar ons gevarieerd formuleaanbod op www.toerisme-veurne.be/lekkerfietsen

LEKKERNIJ

*Veurne veruwent
bourgondiërs en
fijnproevers*

*met een breed scala aan
streekproducten.*

STREEKBIEREN

Veurnaars prijzen graag hun blonde streekbieren aan zoals hun favoriete **Boeteling**, het **Veurnse Slapersbier** of **Sporkinbier**. Ook het bruine **Karel Coggebier** heeft een goede afdrank.

VOOR DE ZOETEBEKKEN

Echte snoepers kunnen niet weerstaan aan de **Veurnse babelutten**, een lekkernij gemaakt van suiker en boter.

Veurnse **meringuetaart** is een West-Vlaamse gastronomische topper die op ambachtelijke wijze wordt gemaakt op basis van zachte meringue en lichte botercrème.

Veurnse **kletskoppen** zijn ragfijne kantkoekjes op basis van een uniek Veurns recept met kandijnsuiker, bloem, boter, amandelen en hazelnoten. In 1990 kocht Jules

Destrooper het recept over van Veurnaar De Hollander. De kletskop is nu een gegeerde West-Vlaamse specialiteit.

De derde generatie pannenkoekenbakers gebruikt nog altijd het traditionele recept van hun grootmoeder voor de **Beauvoordse wafels** en **pannenkoeken**. Het Beauvoords Bakhuis maakt ze met de beste artisanale ingrediënten van lokale leveranciers.



PROEVERTJESBEZOEK AAN HET STADHUIS

in gezelschap van vrienden of familie. Tijdens een geleid bezoek aan het Stadhuis, verwennen we je met proevertjes van Veurnse specialiteiten: zoetigheid, vleeswaren en een drankje.

Reserveer via Toerisme Veurne, meer info www.toerisme-veurne.be/ontdek-veurne-in-groep



DE VEURNSE MERINGUETAART

is de creatieve oplossing die Emilius De Hollander bedacht toen een taartbereiding mislukte. Hij gooide zijn bereiding niet weg, maar verwerkte alles opnieuw en... het resultaat viel in de smaak. De Veurnse meringuetaart was geboren en wordt vandaag gebakken door de vierde generatie De Hollander.

HARTIGE STREEKSPECIALITEITEN

Het 'Veurns Potjesvlees' of 'Potjesvlees uit de Westhoek' is bereid naar een eeuwenoud recept met een gekoelde geleibereiding op basis van kip, kalf en konijn met citroen, azijn en witte wijn. Het groeide uit tot een traditioneel kermisgerecht.

De enige echte **Veurnse witte worst** wordt gemaakt met varkens- en kalfsvlees en opgewarmd in bouillon. Ze smaakt ook uitstekend koud bij boerenbrood.

De ambachtelijke **Beauvoorder Paté** getuigt van het vakmanschap van een Beauvoords familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot de jaren '30. Het geheim schuilt in verse ingrediënten, een unieke kruidenmengeling en een langzaam bakproces.

PATÉPRALINE DE BEAUVOORDER

ongeveer 12 patépralines

INGREDIËNTEN

100gr smeerbare paté naar keuze
(vb. Cremepaté, eendenmousse met
Muscadef), maanzaadjes,
Parmezaanse kaas

BEREIDING

Maak paté balletjes van ongeveer gelijke grootte. Rol in de Parmezaanse kaas of maanzaadjes tot de paté volledig bedekt is.

Serveertip: Kan perfect op een toastje, lepeltje of prikker met confituur naar keuze. Ook verrassend lekker tussen 2 Veurnse kletskopkoekjes.

*Chef Benjamin Van Robaey
van restaurant De Oogappel*



KAZEN EN ZUIVELPRODUCTEN

De artisanale kazen van **De Moerenaar** kan je in een aantal Veurnse speciaalzaken kopen of op de hoeve zelf. De nieuwe generatie zet de familietraditie voort met een gloednieuwe kaasmakerij. Ze maken meer dan 20 kazen op basis van eigen koeienmelk. Recent sleepten ze zo maar eventjes drie internationale prijzen in de wacht met hun nieuwste geitenkazen. www.demoerenaar.be

De **Beauvoordse Walhoeve** presenteert een uitgebreide selectie kruiden-, boeren en dieetkazen die in het eigen nagelnieuwe atelier bereid worden met verse melk van de eigen koeienstal. Wie kan er weerstaan aan de verleiding om in de hoevewinkel te proeven van artisanale kazen met namen die tot de verbeelding spreken: Blanche en 't Zandmanneke, De Wulveringemsche, de Koppige Vent, de Vinnige Boerinne, Pimpaljoentje... www.beauvoordse-walhoeve.be

GEBAKKEN SINT-JAKOBSNOOTJES, VEURNSE WITTE WORST EN TRUFFEL

4 personen

INGREDIËNTEN

1 witte worst, 12 sint-jakobsnootjes, 1 ui, 10-tal Champignons, 20 ml kippenbouillon, 150 ml room, 1 sneetje wit brood, enkele boerenkoolbladeren, 2 stukjes butternutpompoe, 1 eetlepel truffelpasta, olijfolie, rijstazijn, boter

BEREIDING

Verwijder het vel van de witte worst. Snijd de witte worst in kleine blokjes. Bak de blokjes krokant in een scheutje olijfolie. Kruid met peper en zout. Laat uitlekken op keukenpapier. Stof de ui en champignons aan in olijfolie. Voeg kippenbouillon, room en truffelpasta toe. Laat 20 min. koken. Haal de saus door een zeef. Monteer met een klontje boter, schuim de saus op met een staafmixer. Snijd de korstjes van het brood. Snijd in blokjes en bak deze goudbruin en krokant in olijfolie. Kruid met peper en zout. Laat uitlekken op keukenpapier. Bak de sint-jakobsnootjes in boter, 1 minuut aan elke zijde. Snijd de bladeren van de boerenkool fijn en stof ze aan in boter. Snij dunne plakjes van de butternutpompoe en steek ze uit in kleine rondjes. Besprenkel ze met rijstazijn, peper en zout.

Chef Benjamin Van Robaey van restaurant De Oogappel





BART EN JENS GOUDESEUNE

Veurnse bermmeesters

"In de lente en zomer tref je ons vaak in een recent nieuw klein stukje groene long van de stad: het Vaubanpark... Op wandelafstand van de Grote Markt vind je deze schat aan wilde bloemen, mooie vlinders en bijen. Ook het nieuwe bijenhotel is bijzonder om te zien. Voor kinderen is dit een leuke speelplek. Het is een ideale plaats om te picknicken op de bankjes en te genieten van de natuur. Deze parksite met waterpartijen en

heuvels verwijst naar het 17^{de}-eeuwse verleden met de vestingmuren van Vauban, grachten, ravelijnen en bastions.

's Avonds vind je ons in café Oud Veurne op de Appelmarkt. Hier verwennen de jonge eigenaars je met streekbierjes en huisgemaakte mocktails. Zak af naar de kelder voor een stevig feestje onder de mooie gewelven."



STIJN GABRIËLS

eigenaar van tattooshop Moustache

"Veurne heeft de allure van een grootstad en de charme van een idyllisch dorp. Wanneer ik door de straten van het centrum flaneer, oefenen die historische gebouwen en monumentale kerken toch een magische uitstralingskracht uit... Wandelen door de stille, smalle straatjes, het park of langs het water heeft een rustgevend effect."

SHOPPEN

alles binnen handbereik

Cultuur en geschiedenis, een groene oase, lekkere eetadresjes en terrassen, leuke winkels... In Veurne vind je alles binnen handbereik, in de nabijheid van de Grote Markt.

Achter verleidelijke vitrines in de **Ooststraat**, de **Zuidstraat** en rond de **Grote Markt** huizen specialisten in interieurdecoratie en slaapcomfort, opticiens, schoenwinkels, juwelierszaken en modieuze kledingzaken. Bij de lokale bakkers en slagers gaan de streekspecialiteiten vlot over de toonbank.

De chocoladespecialzaak, de traiteur, de viswinkel met dagverse vis uit de Noordzee, de groenten- en fruitwinkels, het winkeltje met een exclusief koffie- en theeassortiment ... allemaal etaleren ze hun producten heel attractief. In de etalage van de specialist in zuivel- en kaasproducten lonken de Veurnse streekproducten. De confiseriezaak op de Grote Markt is zowel gekend om de Veurnse babelutten als voor het lekkerste ambachtelijke roomijs uit de streek, gemaakt volgens een oud familierecept.

Honger en dorst gekregen van al dat shoppen? Sluit die leuke shoppingnamiddag af met een verwenmoment. Voor de snelle hap is het aanbod reuze: een eet- en praatcafé, een brasserie, een koffie- en tearoom...

Maar ook de verwerende gastronomie die uitgebreid wil tafelen, komt aan zijn trekken in gerenommeerde restaurants, op de markt of in de aanpalende straten rond het stadscentrum.



Shoppen

De twee belangrijkste winkelstraten zijn de **Ooststraat** en de **Zuidstraat**, die allebei uitmonden op de Grote Markt.



VEURNE, POORT NAAR DE WESTHOEK

goesting in de Westhoek

Veurne is niet alleen de ideale uitvalsbasis voor een uitstap naar de naburige kustgemeenten of de charmante omliggende plattelandsdorpjes, maar is ook de toegangspoort naar de Westhoek.

Voor een fietstrip van 50 km of meer is de Westhoek de place to be. Toch maar liever met de auto? Met files hoef je alvast geen rekening te houden! We zetten hier de toppers op een rijtje.

Alveringem ligt op nauwelijks 10 km van Veurne. Het **01 Mout- en Brouwhuis De Snoek** in het gehuchtje **Fortem** is de enige nog volledig bewaarde brouwerij uit de 19^{de} eeuw in België en Frans-Vlaanderen. In de museumherberg word je meteen terug in de tijd gekatapulteerd en proef je achteraf van een écht brouwsel!

Ben je een echte snoeper? Dan mag je enkele kilometers verderop het bezoekerscentrum van **02 Jules Destrooper** in **Lo** niet missen. Je komt alles te weten over het rijke verleden van dit familiebedrijf en de oude familie-recepten van de wereldvermaarde koekjes, en uiteraard mag je het hele koekjesgamma proeven!



Vraag naar de **streekpocket** over de Westhoek



Een bezoek aan **Diksmuide** is een must als het WOI-verhaal je nauw aan het hart ligt. Het **03 Museum aan de IJzer** biedt vanop de bovenverdiepingen een schitterend uitzicht over de streek. De 84m hoge IJzertoren troont als een stille getuige uit boven de IJzer en kijkt neer op de **04 Dodengang**.

Het vrome monnikenleven in de **05 Sint-Sixtusabdij** van **Vleteren** zal je waarschijnlijk niet echt aanspreken, maar het trappistenbier dat ze er brouwen des te meer... Voor kinderen en dierenliefhebbers is een uitstap naar **06 dierenpark de Zonnegloed in Vleteren** gegarandeerd een succes. In dit rescuepark voor verwaarloosde dieren die niet terug naar de natuur kunnen, kan je voedermomenten beleven, een praatje slaan met de verzorgers, deelnemen aan een speurtocht...

Zo'n 30 km van Veurne ligt **Ieper**, waar je in het **07 Flanders Fields Museum** in de **heropgebouwde Lakenhallen** op een interactieve manier het oorlogsverleden aan de frontstreek herbeleeft.

Natuurlijk mag je de **Last Post** niet missen, die sinds 1928 elke avond stipt om 20u wordt geblazen onder de gewelven van de majestueuze **08 Menenpoort**. De **vestingen en het nieuwe** **07 Yper Museum** verwijzen naar een rijk maar bewogen verleden. Ook het **09 Merghelynck Museum** is een bezoek waard.

10 km voorbij Ieper leeft het oorlogsverleden verder in **Zonnebeke**. Het **10 Memorial Museum Passendale 1917** houdt er in een schitterend kasteelpark met de Memorial Gardens de oorlogsherinneringen aan de Slag van Passendale levend. Amper 3 km verder liggen op de militaire begraafplaats **11 Tyne Cot Cemetery** 11.956 gesneuvelden van de Gemeenbestrijdkrachten begraven.

Pal tegen de Franse grens ligt **Heuveland**, waar je natuurlijk zelf de kasseien van de beroemde Kemmelberg wil uitproberen. Maar verken vooral het schitterende glooiende landschap, waar je in het zomerseizoen op de hellingen de druiven ziet rijpen aan de wijnranken. »

De Heuvellandse wijnboeren lanceerden al talrijke topwijnstjes! Wil je genieten van een spectaculair uitzicht op het Heuvelland? Zweef dan met de **12 zetelflift Cordoba** boven de wijngaarden van Entre-Deux-Monts. De zetelflift maakt ook deel uit van de **'Eigen Kweek'-route** die je meeneemt in de voetsporen van de familie Welvaert.

De vele hopvelden, lokale karakterbieren, authentieke volkscafés en gastronomische verwennerijen, maken van **Poperinge** een aantrekkelijke plek. In het **13 Hopmuseum** kom je alles te weten over het onmisbare bieringrediënt, de hop. In het **14 Talbot House** ook "Every Man's Club" genoemd, waren alle soldaten, zonder onderscheid van rang of stand, welkom. In het bezoekerscentrum, naast de begraafplaats

15 Lijssenthoek, sta je stil bij het hospitaallevens en de (her)aanleg van de begraafplaats.



AUTOROUTES

Ontdek het oorlogslandschap in de Westhoek aan de hand van de 6 bewegwijzerde autoroutes '14-'18.

Handige gids met kaart te koop voor 6 EUR bij Toerisme Veurne.



BRUISEND VEURNE

De **WEKELIJKE MARKT** op woensdag staat steevast op de agenda van veel Veurnaars. Maar ook veel mensen buiten de regio kopen hier hun groenten en fruit of snuisteren tussen de andere marktkramen op de Grote Markt. In 2015 was de eerste editie van **HISTORISCH VEURNE** een voltreffer. Dan duiken alle bezoekers op een interactieve manier mee in het



rijke verleden van de stad. Elk jaar kijkt iedereen uit naar die **lentezaterdag in april!** Telkens wordt er gekozen voor een ander thema, gekoppeld aan theaterwandelingen en een speciale tentoonstelling, waarbij de Grote Markt en het Walburgapark helemaal in een aangepast decor worden gedompeld... Nog zo'n topper is de **BLOEMENMARKT op Pinkstermaandag**. Bezoekers vinden er niet alleen een onvoorstelbaar aanbod planten en bloemen, maar elk jaar worden

ze verrast met leuke extraatjes, zoals straattheater, een ganzenfanfare, een roofvogeldemonstratie, kinderanimatie enz. De **laatste zondag van juli** zakken toeristen uit binnen- en buitenland af naar onze stad voor de **BOETPROCESSIE**, die is opgenomen op de lijst van waardevol Vlaams Cultureel Erfgoed. Na die ingetogen processie wordt aansluitend het startschot gegeven voor de jaarlijkse **JULIFOOR**, een traditie voor Veurnse families, die ook alle toeristen weten te waarderen! **In juli en augustus** stroomt het volk ook toe voor **KIOSK MATINEE** met pittige aperitiefconcerten in het Sint-Walburgapark. Ook de **ZOMERSE ROMMELMARKTEN** trekken massaal volk aan. Stad Veurne startte enkele jaren geleden met **FURNIVAL**, een spectaculair zomers straatfesti-



Boetprocessie

Deze processie werd voor het eerst georganiseerd in 1646 door de Sodaliteit van de Gekruisigde Zaligmaker. Elk jaar op de laatste zondag van juli brengen figuranten godsdienstige taferelen tot leven en trekken boetelingen, soms blootsvoets en met een kruis tot 40 kg op hun schouders, door de Veurnse straten.



MUZIKAAL VUURWERK. In september stroomt de Veurnse Grote Markt vol op het evenement **VEURNE LA FÊTE**, waar zowel talent van eigen streek als bekende nationale en internationale topartiesten op het podium staan.

FIETSEN IN EN ROND VEURNE

Zin om tijdens de fietstocht een frisse neus
aan zee te halen?

-  Fietsknooppunt
-  Bezienswaardigheden
-  Fietsroute 10,6 km

-  Fietsroute 8,4 km

-  Fietsroute 7,8 km

-  Fietsroute 14,8 km

-  Fietsroute 13,3 km




VAN EN NAAR DE KUST

fietsen in en rond Veurne

Je kunt verschillende trajecten combineren of kleine aparte excursies maken. Je hoeft nauwelijks 8 km te fietsen tot het breedste strand van België, want vanuit Veurne ligt de Noordzee aan je voeten. Onderweg ontdek je mooie stukjes natuur, snuif je de geschiedenis van het oorlogsverleden of op pik je een bezoek aan een boeiend museum mee.

» VEURNE - DE PANNE

Op de route langs het kanaal Veurne-Duinkerke richting **Adinkerke** is **A Plopsaland** de magische aantrekkingspool voor het jonge volkje. Tussen Adinkerke en De Panne is er voor echte natuurliefhebbers midden in het **B Calmeynbos** het

Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne. Even verderop ligt het **C unieke natuurreservaat De Westhoek** tegen de Franse grens. Snuif de nostalgische sfeer op die de beschermde **D Dumontwijk** uitstraalt in hartje **De Panne**, met juweeltjes van villa's uit het interbellum in art deco en cottigestijl.



PAUL DELVAUX

De kunstenaar van wereldformaat uit Wallonië, woonde de laatste 20 jaar van zijn leven in Veurne. Door zijn sterke band met de stad kreeg hij het ereburgerschap. Zijn eeuwige rustplaats bevindt zich op de begraafplaats van de Oude Vestingstraat. Hij werd 96.

» VEURNE - KOKSIJDE

Een fietstochtje naar **Koksijde** betekent puur geluk voor cultuurliefhebbers. Twee musea liggen op je route: het **F Abdijmuseum Ten Duinen** en het museum van Veurnes ereburger en surrealistische kunstschilder **E Paul Delvaux**. Heb je helemaal de

smaak te pakken voor nog wat extra kilometers? Duik dan terug de natuur in, want de **G Hoge Blekker** en de **H Doornpanne** liggen vlakbij. Proef de échte garnalensoep van de **paardenvissers** in estaminet De Peerdevisscher in Oostduinkerke en breng een bezoekje aan **I NAVIGO**, het **Nationaal Visserijmuseum**. Misschien zet je graag de fiets even aan de kant om een balletje te slaan in **J golf Ter Hille...**

» VEURNE - NIEUWPOORT

Ook **Nieuwpoort** met Noord-Europa's grootste **K jachthaven**, de **oude vismijn**, de **vuurtoren** en de druk bewandelde **pier**, liggen op een boogschuit van Veurne. Het **M sluizencomplex De Ganzepoot** speelde een cruciale rol tijdens WO1. Het **L Albert I-monument** met het Westfront-museum brengen daar hommage aan.



JAN VERMEIRE

*een Veurkse
cultuurminnaar*

Veurnaar Jan Vermeire is een veelgevraagd concertorganist op prestigieuze festivals in heel Europa. Deze Veurkse cultuurminnaar en muzikale duizendpoot toerde zelfs onlangs door de Verenigde Staten.

Jan is ook een levensgenieter en heeft zijn favoriete plekjes in Veurne: "Plekjes die me nauw aan het hart liggen zijn de Sint-Walburgakerk, een van de mooiste kerken van Vlaanderen, die geschiedenis uitademt. De kapel van het oud Sint-Jansgasthuis is een verborgen parel met dat prachtige Van Peteghem-orgeltje. De site van Wulveringem met de kerk en het kasteel vind ik ongelooflijk mooi. Culinair heeft Veurne heel wat goede adressen, maar de adressen waar ik het liefst de benen onder tafel

schuif, zijn restaurant De Oogappel en De Olijfbroom. Om te aperitieven kan je me af en toe vinden in de hippe Furna Pub of in de klassevolle Djoels Bar in 't Kasteel & 't Koetshuys. Veurne heeft heel wat streekproducten, maar het Potjesvlees van slager Missiaen vind ik niet te evenaren, en tegen een Boetelingbiertje zeg ik geen neen! Voor mij zijn de Veurkse topevenementen het Internationaal Orgelfestival en de Boetprocessie."

VEURNE,

o Veuren mien stadje,
in oef Vlamschen franf,
der is fer niet schonders,
in heel 't Vlamsche land,
je marf en joen forens,
joen gevels in frappen,
van wuk zoem anders,
of van Veurne klappen.

Je stadhuys en kerken
zien overol genoemd,
de Veurnoare cogge,
is wèrldberoemd,
je park en joen beioard,
van iedereen gekend
de streke dorrend,
deur'n schepper verwend.

o jeugd van Vandage,
o mannen van morgen,
je moet achter nus,
vo Veurne goe zorgen,
't is meer of e pèrel,
an Vloanderens krone,
't is do goe weun,
en 't is do zo schone.

Willem Vermandere



KD-TOCHT

Op zoek naar de Slapersbank

Ga op stap met Jaek en Nink en help de Veurkse Slaper zoeken naar zijn rustbank. Aan de hand van leuke opdrachten steek je ook nog heel wat interessante weetjes op over Veurne, maar ook over die vreemde snuiter, de Veurkse Slaper. Sta je te popelen om mee op ontdekking te gaan? Haal dan je rugzakje met alle info af bij Toerisme Veurne.



Voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
Kostprijs € 5 per rugzakje met alle attributen, te koop bij Toerisme Veurne.

KD-FIETSTOCHT

Trappen van stad naar strand

Deze fietstocht brengt groot en klein van Veurne naar het strand. Onderweg begeleiden Jaek en Nink je tijdens deze megatoffe trip langs kindvriendelijke locaties. Deze KD's geven het fietsparcours aan met duidelijke zeshoekige bordjes. 21,6 km. **Gratis fietskaart bij Toerisme Veurne.**



Heb je helemaal de KD-kriebels te pakken? **Dan is het vakantieboek Westhoek KD zeker iets voor jou!** Op een speelse en leerrijke manier maken kinderen samen met hun ouders of grootouders kennis met de streek en worden ze tot echte Westhoek KD's omgetoverd. Met het Westhoek KD-bandje krijgen kinderen in heel wat musea/sites gratis toegang of worden ze verwend met een lekkernij. Het bandje kan je afhalen bij een van de diensten voor toerisme in de regio, in ruil voor de coupon vooraan in het vakantieboek.

i Deze brochure is gratis, te verkrijgen bij Toerisme Veurne.





BAKKERIJMUSEUM

doe-museum

In dit educatieve belevingsmuseum leren kinderen zelf deeg kneden, broodjes en koekjes bakken, mogen ze mee aan de slag in het chocolade-atelier en achteraf hun eigen creaties opeten! Jong en oud ontdekken er een indrukwekkende collectie van ons bakerfgoed.

 Bakkerijmuseum, Albert I-haan 2, 8630 Veurne
www.bakkerijmuseum.be

KASTEEL BEAUVOORDE

*Op ontdekking
met Ridder Arthur*

Een absolute publiekslieveling is het uiterst prettige, boeiende en leerrijke familieparcours 'Op ontdekking met Ridder Arthur' dat ontwikkeld werd voor gezinnen en families met kinderen tussen 6 en 12 jaar. Ridder Arthur (1853-1908), de laatste kasteelbewoner, neemt je mee op sleeptouw doorheen het kasteel. Gewapend met een kabinetkistje raken de kinderen spelenderwijs in de ban van deze excentrieke romantics. Er wordt getekend, geluisterd, gepraat, gezocht, gevonden, verkleed, gebouwd en... gekokkereld!

 Wulveringemstraat 10, Veurne
Info www.kasteelbeauvoorde.be

 In juli en augustus wordt het familieparcours vrijrijkt door de 'Schatten van Vlieg'-zoektocht in het kasteel.



Picknicken doe je in het kasteelpark met de fietstocht
#KASTEELROUTE

Ontdek de Veurnse pittoreske dorpjes en geniet van een picknick in het kasteelpark van Beauvoorde. De fietsroute krijg je mee - keuze uit 28 km of 39,5 km. De rijk gevulde picknickmand bestaat uit allerlei lekkere zoete en hartige streekspecialiteiten.

Meer info op
www.toerisme-veurne.be/lekkerfietsen

COLOFON

Fotografie:

Carels Photography,
Toerisme Veurne, Westtoer

Copywriting:

ApArtinMedia – Oostduinkerke

Vormgeving:

Hannibal – Toerisme Veurne

Verantwoordelijke uitgever:

Stad Veurne
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne

*Het stadsbestuur kan niet
verantwoordelijk gesteld worden
voor onjuiste gegevens, vergissingen
of weglatingen.*

*Stad Veurne beslist autonoom
en discretionair tot de opname
van individuele gegevens van
particulieren, ondernemingen of
evenementen zonder hiertoe enige
verplichting verschuldigd te zijn.*



Openingstijden Toerisme Veurne:

Zomerseizoen: 1 april - 15 november

Week. 9h - 17h

Weekend en feestdagen. 10h - 17h

Winterseizoen: 16 november - 31 maart

Week. 9h - 17h

Weekend en feestdagen. 13h - 17h

Toerisme Veurne

Grote Markt 29, 8630 Veurne

Tel: 058 33 55 31

info@toerisme@veurne.be

Infopunten

Hof van den Hemel, Noordstraat 13, Veurne

Brasserie Christophe, Grote Markt 24, Veurne

De Kunstemaecker, Steengracht West 1, Steenkerke



www.toerisme-veurne.be

Veurne
Mooi meegenomen



WWW.TOERISME-VEURNE.BE